



**Gasterij de Verborge Uul**  
is bij uitstek uw locatie voor:

- **Bruiloft**
- **Communiefeest**
- **Verjaardag**
- **Kinderfeestje**
- **Familiefeest**
- **Koffietafel**
- **Bedrijfsfeest**
- **Vergadering**
- **Zakelijke lunch**

Neem voor al uw vragen en reserveringen contact op met De Verborge Uul via 00 49 – 24 56 50 93 855 of via [info@deverborgeuul.com](mailto:info@deverborgeuul.com).



*Buitengewoon genieten*

**WANDELING**  
**3 KM**

Millenerweg 42a Duitsland | 00 49 - 24 56 50 93 855  
[www.deverborgeuul.com](http://www.deverborgeuul.com) | [info@deverborgeuul.com](mailto:info@deverborgeuul.com)



Na het verlaten van Gasterij "De Verborge Uul" gaat u rechtsaf. Na ongeveer 200m gaat u bij de viersprong naar links. Aan het einde van de geasfalteerde weg gaat u naar rechts. Bij 4-sprong gaat u rechtdoor en bij de volgende 4-sprong gaat u naar rechts. U bent nu in Millen!

*Millen is een klein, maar historisch niet onbelangrijk kerkdorpje van de gemeente Selfkant. Millen telt ongeveer 400 inwoners en behoorde van 1949 tot 1963 bij Nederland. Bezienswaardig zijn o.a. het tien eeuwen oude parochiekerkje, gewijd aan St. Nicolaas. Van buiten tamelijk onooglijk, is het interieur zeer waardevol. Naast de kerk bevinden zich de oude proosdij en de tiendschuur!*



Na huisnummer 6 neemt u het voetpad links. U steekt een weg over, vervolgt het voetpad en komt op de „Kirchplatz". Hier gaat u naar rechts en even later naar links. U slaat de eerste weg links in, richting Tuddern. Nadat u de Johann-Greinstr. gepasseerd bent gaat u de eerste weg linksaf. Rechts van u stroomt de Roode Beek!

*De Roode Beek (Rodebach) ontspringt in het natuurgebied Brunsummerheide en mondt bij Dieteren in de Geleenbeek. De Roode Beek(Rodebach) vormt in Schinveld en Millen de rijksgrens tussen Duitsland en Nederland!*



Bij de brug over de Roode Beek houdt u links aan. U volgt de asfaltweg tot aan de Y-splitsing met rustbank. Hier wandelt u naar links. U vervolgt deze weg tot aan de verkeersweg, steekt deze voorzichtig over en u staat weer bij ons uitgangspunt "De Verborge Uul"!

***Heeft u genoten? Dan is nu tijd voor een kop koffie.***

***Bij "De Verborge Uul" kunt u terecht voor lekkere huisgemaakte soepjes, luxe belegde boerenboterhammen, salades of warme gerechten zoals huisgemaakte saté of een huisgemaakte hamburger.***

***Vier uw verjaardag of een andere feestelijke gelegenheid zoals een bruiloft, communiefeest, kinderfeestje familiefeest of een bedrijfsfeest bij De Verborge Uul. Ook voor een koffietafel, vergadering of een zakelijke lunch bent u bij De Verborge Uul aan het juiste adres.***

***Kijk voor meer informatie op onze website of kom even binnen lopen!***

